

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JOZEF PAMBREU

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE DERNICOURT

geboren te Oubrakerel, de 27 Februari 1863,
en er overleden de 6 Januari 1954.
Gezalfd met de H. Olie.

Sterven is het lot der mensen, maar niemand kent dag noch uur waarop de dooi komt aankloppen. Wijs is de mens die zo leeft, zoals hij wenst gevonden te worden in het uur van zijn dood.

Wat wij dus moeten vrezen is niet zo zeer schielijk te sterven maar te sterven onvoorbereid.

De overledene was een man van diepe christelijke overtuiging, onwrikbaar gehecht aan kerk en godsdienst waarvan hij zo nauwkeurig mogelijk alle plichten vervulde. Hij was een brave man, een vrome overtuigde christen. In vlijt en zorgen heeft hij zijn leven doorgebracht, vol toewijding gezorgd voor 't welzijn zijner kinderen, daarvoor was geen moeite hem ooit te groot, geen last hem ooit te zwaar. Steeds was hij een trouwe dienaar van Maria; zijn paternoster noemde hij zijn beste kameraad. Hij mag met gerust gemoed

voor zijn Rechter verschijnen. Nu zal hij de eeuwige rust genieten en 't eeuwig loon ontvangen dat God aan allen schenkt die hier op aarde zijn trouwe dienaars waren.

Dierbare echtgenote, God heeft ons beiden lang gelukkig laten samen leven. Hij liet ons samen de miseries van de oude dag dragen. Onverwacht komt nu de scheiding: Gods Wil geschiede Eens, hoop ik, zien we elkaar weder in de hemel.

Mijn enige dochter, die God me liet, bidt veel voor vader en blijft nu zorgen voor moeder.

Gij allen, vrienden en kennissen, bidt voor mij.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De familiën PAMBREU, DERNICOURT en VAN DE MENSCHBRUGGE.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.