



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria PAMBREU

weduwe van Odilon VANDEMENSCHBRUGGE

geboren te Oprakel op 15 februari 1908 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 16 september 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families :

**PAMBREU, VANDEMENSCHBRUGGE,
DERNICOURT, NOTERMAN,**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

Namis op zaterdag 14 oktober 1995 om 17.30 uur.

Sinds zoveel jaren heeft moeder met buitengewone moed, zonder klagen, haar ziekte en lijden gedragen en gebeden om kracht. Het was voor haar één lange Goede Vrijdag, om over het kruis van de Calvarieberg heen te ontwaken in de vreugde van Jezus' verrijzenis, tot nieuw leven in de heerlijkheid van Gods Vaderhuis.

Schoon was haar leven omdat zij mocht terugzien op een leven van zorg en werk, liefde en toewijding van edelmoedigheid en opoffering.

Alles heeft zij gegeven voor het geluk van haar gezin. Daarom werd zij bemind door allen die haar kenden.

Thans hier op deze wereld van kommer en zorg is haar taak volbracht en is zij de lange weg der eeuwigheid ingegaan. Haar dood bedroeft ons, maar haar gedachtenis zal ons altijd aangenaam zijn.

Beminte kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij waart mijn trots. Verblijd mij nu door uw genegenheid voor elkander en bidt voor mij.

Dierbare familieleden, kennissen en vrienden, vaart wel, eens zien we elkander weer in Gods heerlijke liefde.

Heer, geef haar de eeuwige rust.