

Ontferm U Heer, ontferm U over ons!

†

Bid voor de ziel van de heer

## **Alfons-César PANDELAERE**

*echtgenoot van mevrouw Rachel COESSENS*

geboren te Rozebeke-aan-Zwalm op 29 oktober 1911 en overleden te Zwalm op 18 februari 1980, gezalfd met de H. Olie.

Lid van de parochiegemeenschap van Sint-Blasius-Boekel. Lid van de Voortplanting van het Geloof. Rustend rijkswachter. Vereerd met de Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945. - Medaille van de militair strijder van de oorlog 1940-1945 - Militair ereteken 2e klasse. - Gouden Palmen in de Kroonorde. - Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I. - Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II.

Met de dood van César verdwijnt uit onze parochiegemeenschap - waar hij nog maar een paar jaar woonde - een trouw en goed christenmens, een goede echtgenoot en zorgzame vader.

Geboren te Rozebeke en achtereenvolgens in dienst te Kortrijk, te Wachtebeke en te Zottegem was hij uiteindelijk met zijn gezin zich komen vestigen op Sint-Blasius-Boekel om er nog vele jaren in rust en vrede door te brengen.

Als rijkswachter - in trouwe dienst van het volk - stond de dierbare overledene ook in dienst van zijn Heer en Meester Die hij eveneens gans zijn leven getrouw was. De vrijdag vóór zijn dood was hij nog met zijn echtgenote en zijn dochter naar de mis en te communie geweest. De zondag daarop was hij weer op post in de zondagsmis. Op de zonnige dag van maandag, na een

verkwikkende bezigheid in zijn tuin, werd hij plots onwel en werd hij opgeroepen tot de eeuwige rust en vrede.

Alhoewel heel onverwachts ging César niet onvoorberoid naar de ontmoeting toe van zijn Schepper. "Kom trouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid." *(evangelie)*

Dierbare echtgenote Rachel, geheel onverwachts moet ik u verlaten. We hadden nog vele jaren samen met onze dochter gelukkig kunnen zijn. Uw groot geloof in de Heer zal uw troost zijn. In uw veelvuldige bezoeken aan onze parochiekerk zult gij sterkte vinden. Dierbare dochter Brigitte, ge weet hoeveel ik van u hield. Uw kinderliefde was wederkerig. Ik dank u en moeder om wat ge beiden hebt gedaan voor mij en wat ge nu nog zult doen ter mijner blijvende nagedachtenis. Het moge u alle twee met Gods genade goed gaan.

Beste broers en schoonzusters, verwanten, oud-collega's, kennissen en geburen, aan allen eveneens mijn beste dank voor uw medeleven met de mijnen en voor uw gebeden.

Vaarwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

Mevrouw Rachel Coessens, dochter Brigitte en de familie bedanken u voor uw medeleven en gebeden.

*Begrafenisonderneming R. De Pauw-Moreels  
Zwalm Beertegem - Tel. (055) 49 90 12*