

Gelukkig de dienaar die de Heer bij zijn komst wakende vindt ; Hij zal hem aanstellen over al zijn goederen.

(*Math. 24, 46-47*).



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Anselma Germaine Pandelaere

echtgenote van Mijnheer
ACHIEL PERSOONS

geboren te Rozebeke de 10 juni 1897, en schielijk overleden te St.-Goriks-Oudenhove de 27 oktober 1966, gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

*Lid van de bond van het H. Hart
en andere godvruchtige verenigingen.*

De duurzame overledene is onverwacht van ons heengegaan ; maar al denken wij dat de Heer haar is komen halen : « als een dief in de nacht », wij weten met zekerheid dat Hij die onze Vader is voor zijn kinderen de beste weg uitkiest om ze naar het Vaderhuis te leiden. Zij die in Hem geloofde en op Hem betrouwde, zij die Hem zo dikwijls, Onze Vader die in de hemel is, genoemd heeft is nu het loon gaan ontvangen voor vele jaren eenvoudige maar trouwe dienst.

Duurbare echtgenoot en kinderen, wij waren gelukkig met mekaar en hadden op nog veel jaren gerekend. Het mocht niet zijn ; God heeft er anders over beslist. Zijn heilige wil geschiede ; hij strekt uiteindelijk tot ons heil hoe pijnlijk het soms valt. Vergeet mij echter niet in uw gebeden ; voor God zijn wij toch allen zondaars die zijn barmhartigheid behoeven. Van mijn kant blijf ik met u verbonden, lichamenlijk gescheiden maar in God met u verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid !



De familiën Pandelaere, Persoons.

Rimbout, Van Den Berghe.

Zeer gevoelig voor de blikken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene,

Danken U.

Druk. DE VOS