

O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS PANDELAERE

weduwnaar van Mevrouw

JULIE RIMBAUT

geboren te Michelbeke, de 16 Februari 1862 en
godvruchtig overleden te Rozebeke,
de 20 Augustus 1955.

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Zo eindigde een eerbiedwaardig leven van omtrent een gehele eeuw. Wat heeft die dierbare overledene doorgemaakt : aan lief en leed, van goede en slechte tijden. Het voorgelacht wrocht zich door alles heen ; geloof en gebed hielden immers de hoofden recht en de zielen warm... en na lijden kwam verblijden.

Christen man... beeld van een kloek, rein en godsdienstig volk. Beeld van kalme berusting in 's levens ondergang en vol betrouwen op een zalige uitkomst ; zo is hij heengegaan, kalm en gelaten. De dood van de rechtvaardige is kostbaar in de ogen van God.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, uw oude vader verlaat u, talrijke jaren zijn wij samen geweest, ik dank u om uw verkleefdheid en bezorgdheid voor mij. Moge O. L. Heer u zegenen.

Bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

R.

I.

P.

Mijnheer Jan-Baptist PANDELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw Charles-Louis PANDELAERE-DE CLERCQ ;
Mijnheer en Mevrouw Omer LIEDTS-PANDELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw Arthur HAELTERMAN-PANDELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw Achiel PANDELAERE-DE CLERCQ ;
Mijnheer en Mevrouw Achiel PERSOONS-PANDELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw Florimond PELECYN-PANDELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE CLERCQ-PANDELAERE ;
De familien PANDELAERE, RIMBAUT, DE PESSEMIER en VAN DER
SCHUIEREN

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.