

Gij die zijn dood beweent en hem op aarde be-
mindet, bidt dat ge zijne ziel bij Jezus wedervindet.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Kamiel PANNEKOEK

Echtgenoot van Mevrouw

Clemence Van Hoorde,

geboren te St. Maria-Oudenhove, den 10 Januari
1863, en godvruchtig overleden te St. Martens-
Lierde, den 16 Februari 1948, voorzien van de laat-
ste H.H. Sacramenten.

Het leven van de mens is een aaneenscha-
keling van kommer en zorgen, doch de
Allerhoogste heeft dit leven met kwellingen
vermengd om ons allengskens ervan te ont-
hechten en ons het ware toekomende leven
te doen betrachten. H. Ephrem.

Deze man was eenvoudig en rechtscha-
pen ; hij vreesde God, week af van het
kwaad en haatte alle boosheid, daarom
werd hij geacht en bemind van God en van
de mensen.

Duurbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, vaartwel. Bewaart mijn aanden-
ken in uw geheugen en toont vooral door
uwe gebeden dat gij mij achtet en waarlijk
bemindet.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zalig-
heid.

300 d. afl.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën PANNEKOEK, VAN HOORDE,
LAUWAERT, WOUTERS.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.