

Hij was een eenvoudig en rechtvaardig man, die God vreesde en zich van alle kwaad verwijderd hield.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD PANNEKOEK

Echtgenoot van Mevrouw

MARGUERITE VERMANG,

geboren te Sint Martens-Lierde, de 12 October 1897,
en godvruchtig overleden in het hospitaal te Aalst,
de 17 April 1950, versterkt door de H. Sacramenten.

Lid van het Broederschap van de H. Jozef.

De achtbare man, die wij betreuren, was een voorbeeldig echtgenoot en vader, en vooral een oprecht christen.

Rechtvaardig en werkzaam was zijn leven, troostelijk en stichtend zijn dood. De Heer had hem begaafd met een vreedzaam karakter, waardoor hij alle harten tot zich trok; ook werd hij van God en van de mensen bemind en zal zijn gedachtenis in zegening blijven. ECL. XLII.

Dierbare Echtgenote, het uur van scheiden is daar, maar 't is geen eeuwig vaarwel, de dag komt die ons voor eeuwig zal verenigen in de glorie des hemels.

Bemide kinderen en kleinkind, het gedacht aan plicht deed ons werken en zorgen voor U, nu ook vergeet mij niet, ondersteunt uw moeder, leeft steeds in vrede met elkaar en blijf uw vader indachtig.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. 300 dag. afl.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De Familien PANNEKOEK, VERMANG,
VAN HOORDE, DE BRAKELEER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.