



Vroom aandenken aan

DE HEER

Charles PANNEKOEKE

weduwnaar van Mevrouw
Angèle RAMSDAM

Geboren te Nederbrakel op 2 juli 1928 en
overleden op 3 april 2004 in het
St. Elisabethziekenhuis te Zottegem, gesterkt
door het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op vrijdag
30 april 2004 om 18.30 uur in de decanale kerk
Sint-Pietersbanden te Brakel-Nederbrakel.*

Uw aanwezigheid en uw medevoelen waren
voor ons een troost, wij danken U ervoor:
De families PANNEKOEKE. RAMSDAM en
SCHIETTECATTE.

Papa.

Je streed tot het bittere einde
Telkens weer dat sprankeltje hoop.

Nu heb je de rust gevonden.

Je lijden is voorbij.

Mama en Guido zullen je verwelkomen bij de Heer.

Papa, wij danken jou voor

al de liefde en steun

je ganse leven.

Wij en uw naasten zullen je missen.

Heer, wij danken U voor al het goede dat Gij

en papa ons gegeven hebt.

