

*Wij hebben haar bemind en blijven haar beminnen
Wij volgen haar voorbeeld met dank in ons hart
en een traan in ons oog.*

†

Aandenken aan

MEVROUW

Clarisse PANNEKOEKE

Echtgenote van de Heer Gerard SOLEME

Geboren te St-Maria-Lierde op 16 februari 1921
en godvruchtig overleden in het AZ St-Elisabeth
te Zottegem op 21 april 1999.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families Pannekoeko-Quina, Solemé-Gabriels

danken U voor uw bliken van
deelneming en voor uw gebeden.

Moeder,

Geboren tijdens de naweeën van de oorlog
stonden woorden als eenvoud, werkkraft en
bezorgdheid diep in je hart gebeiteld.

Zij vormden de fundamenteën waarop je samen
met vader, met wie je 54 jaar je leven deelde,
sleutelde aan de uitbouw van een harmonieus
gezin. Je 5 kinderen en 5 schoonkinderen zijn je
daarvoor dankbaar.

In de herfst van je leven waren je 10
kleinkinderen je oogappels. Hun vreugde was
jouw vreugde, hun verdriet jouw verdriet. Ook
zij zijn je daarvoor dankbaar.

De laatste maanden begon de ouderdom door
te wegen en het duister zich over je ogen te
sluiten. Toch bleef je doorvechten tot de
allerlaatste seconde maar deze strijd was
jammer genoeg niet te winnen.

We zullen je missen.

Namis : zondag 23 mei 1999 om 9.30 uur.

Begr. Van Vijle, Zottegem - Drukk. De Toren, Herzele.