

De godsvrucht tot de H. Barbara is een allerbeste middel om kristelijk te leven en zalig te sterven.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Henri PANNEKOEKE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA ROKEGEM,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 9 juli 1890
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 3 augustus 1967,

voorzien van de laatste HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

God mengelt dikwijls het aardse leven met bitterheid van lijden en beproeving, opdat wij eens meer aan ons eeuwig leven zouden denken.

De dierbare overledene heeft in zijn leven hard gewerkt voor het geluk van zijn huisgezin, tot wanneer hij op het einde van zijn leven door een onverbiddelijke kwaal werd neergesmaakt, doch altijd bleef hij vol moed en geduld in het lijden. Temidden van zijn nood richtte hij zich betrouwvol tot God, die hem opbeurde en hem moed gaf om verduuldig te zijn in het lijden, hetgeen hem eens zou vergolden worden door een eeuwig loon. Na lijden komt verblijden.

Beminde echtgenote en familieleden, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Blijft steeds uw kristelijke plichten trouw volbrengen en gedenkt mij dagelijks in een goed gebed. Tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. V. van VII smarten, bid voor ons.



De families PANNEKOEKE, ROKEGEM,
DE MEZEL en DERNAUCOURT

danken U voor Uw christelijke deelne-
ming in rouw en gebeden.

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove