

" Wij hebben hier geen vast verblijf, onze bestemming is bij den Heer.,,



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Emilia PANNEKOEKE

echtgenote van Mijnheer

Kamiel VAN TURTELBOOM

Geboren te Ste. Maria-Oudenhove, de 1 Juni 1893
en godvruchtig overleden te Zottegem de 5 Januari
1953

Versterkt door de II. II. Sacramenten der stervenden

De wonde, o Heer, is wel diep in ons hart, om zo plotseling van onze dierbare vrouw en goede moeder te moeten scheiden. Vol onderwerping offeren wij U, samen met onze tranen en het breken van ons hart, 't liefste dat Gij ons geeft op aarde, onze lieve moeder.

De dierbare overledene was een eenvoudige, voorbeeldige huisvrouw en moeder, vol bezorgdheid, toewijding en offervaardigheid, aan wier liefdevolle aandacht niets ontging, wier leven totaal en zonder voorbehoud, voor haar man en haar kinderen was. Een moeder stichtend door haar vroomheid en godsdienstzin, volhardend in het gebed, stipt in het vervullen van haar plicht en onderworpen aan Gods wil.

Mijn dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen Kleinkinderen en Familieleden, de scheiding is te vroeg en plots gekomen en heeft u verrast. Maar troost u in ons heilig geloof en draagt uw kruis met vrome berusting. Blijft mij altijd gedenken in uw gededen en bevaart mijn gedachtenis diep in uw hart.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust
(7 j. en 7 quadr.)

Uitg. Jooris, Faliestr., St. Ma.-Oudenhove



De familiën PANNEKOEKE, VAN TURTELBOOM,

DE WEZE en BETTESONNE

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.