

« Ik ben de verrijzenis en het leven ! »

Gegroet o kruis, onze enige hoop.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
JUFFROUW

Maria, Oda PANNEKOEKE

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 29 september 1887 en in de Heer ontslapen
te Orroir op 17 april 1979, gesterkt door het
H. Sakrament van de Ziekenzalving,
de H. Kommunie en de Pauselijke zegen
in het stervensuur.

Ieder gebedsprentje nodigt uit tot gebed voor
de overledene :

Laat ons bidden :

« God, almachtige Vader,
door het mysterie van het kruis
hebt Gij onze hoop gewekt
en bij het doopsel hebt Gij ons getekend
om met Christus te verrijzen.
Geef dat uw dienaress Oda,
die nu bevrijd is uit dit sterfelijk bestaan,
in de kring van uw uitverkoren wordt opge-
nomen,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen, Amen ».

Het leven van Oda was een geestelijke roe-
ping : want door haar dienst bij een priester
in eenvoud en toewijding was dat een leven
voor Christus en een leven voor haar mede-
mensen.

In zulk leven heeft zij hier op aarde haar
geluk gevonden en zal zij nu als loon ' in de
kring van Gods uitverkoren ' worden opgeno-
men.

Beste familieleden, E.H. Van Petegem en de
zusters en verplegend personeel van het rust-
huis (Orroir), u allen dank ik van harte voor
uw zorg en uw liefde die mij allen hebt
betoond.

Wil voor mij bovenstaand gebed nu en dan
eens bidden, opdat de Heer mij genadig weze.
Oda is altijd lid geweest van K.V.L.V. en van
de Derde Orde, daarom zullen de leden van
beide kristelijke genootschappen ook bidden
voor Oda.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrou-
wen.

De families :

PANNEKOEKE en DE WEZE,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer