



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Petrus PANNEKOEKE

weduwenaar van Marie-Louise RAMSDAM,

Hij werd geboren te St.-Maria-Oudenhove op 12 juni 1895 en overleed godvruchtig in de St.-Franciscuskliniek te Oprakel op 7 februari 1986.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Opgeëiste en oorlogsinvaliden 1914-1918.
Lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

Een uitzonderlijke hoge leeftijd heeft hij gehaald, niettegenstaande hij de twee wereldoorlogen doorgemaakt heeft. De eerste maakte hem tot oorlogsinvaliden, de tweede heeft van hem alles gevraagd om toch maar in die harde tijd zijn kinderen een schone opvoeding te kunnen geven.

In één woord: hij was een vader, altijd bekommerd om zijn kinderen, nooit dacht hij aan zichzelf. Zijn raadgeving aan zijn kinderen was: zorg voor uw kinderen zoals ik voor u gezorgd heb. Zijn leven lang heeft hij zich gegeven voor een ander, voor zichzelf wou hij geen hulp.

Veel heeft hij gehad aan zijn goede burens en vele vrienden, want hij was door eenieder gekend en was graag, ondanks zijn handicap van hardhorigheid, in hun midden. Als een gelukkig mens is hij door het leven gegaan, met weinig tevreden en gelukkig als hij kon helpen.

Hij die als een waarachtig christen geleefd heeft willen we aan Gods barmhartige goedheid aanbevelen en voor hem bidden om toegang tot het hemelse geluk bij de Vader, verenigd met zijn geliefde echtgenote.

De families

PANNEKOEKE, RAMSDAM,

danken U.

Namis: dinsdag 25 februari 1986 om 19.30 u.

Begr. Piteraerents-De Cubber, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel