

De rechtvaardigen sterven niet, zij ontslapen
zachtjes op aarde om in de hemel te ontwaken.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

CLÉMENTINE PAPEGNIÉS

weduwe van Mijnheer

Victor Lobert

geboren te Everbeek de 22 december 1884 en
er zeer godvruchtig in de Heer ontslapen de
12 november 1963, versterkt door de
HH. Sacramenten der zieken.

De dierbare overledene was de ware kloeke
vrouw uit het Evangelie, die aan haar kinderen
leerde in liefde en eenvoud des harten, God te
dienen en de naaste te helpen. In de huiselijke
kring was zij de zorgvolle moeder, zieken en
stervenden vonden in haara een troostengel en
diende zij de laatste zorgen toe, haar naastenlief-
de was onuitputtelijk.

Uitgeput van krachten, vol verdiensten is zij
de berg des Heren opgeklimmen, versterkt door
de H. Communie, als laatste troost en beloning
en met handen zonder vlek en zuiver van hart.

Duurbare kinderen, zuster en familie, gij hebt
allen mijn ouden dag verblijd door uw zorgen en
offervaardigheid. Ik dank u, God zaler u voor
belonen. Vaartwel, allen, die mij bemind hebt,
gedenkt mij in uw gebeden en H. missen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

300 d. afl.

De familiën PAPEGNIÉS-DEKONINCK
en LOBERT-DETEMMERMAN

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.