

Welaan goede en getrouwe dienaar, omdat gij in kleine zaken getrouw zijt geweest, zal ik u over grotere stellen, tredt de vreugde uws Heren binnen.
Matth. XXV 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

EMILE ANDRÉ PAPEGNIES

echtgenoot van Mevrouw

Marie Van Der Stock

geboren te Everbeek de 8 april 1906 en er overleden de 16 februari 1957, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de pauselijke Zegen «in articulo mortis.»

Bestuurslid van de Boerengilde.

De dierbare overledene was een christen met een groot geloof, een voorbeeldig echtgeroot en waakzame vader, een edel mens met een goed hart

Hij weende en troostte degene die hem hun smart mededeelden en hielp iedereen overal waar hij kon, want iemand zijn steun en bijstand ontzeggen was hem onbekend; daarom is zijn heengaan voor vele een onherstelbaar verlies en het zal dan niemand verwonderen dat al wie hem kende, hem ook beminde en zijn nagedachtenis in zegening zal bewaren.

Geliefde Echtgenote, Kinderen en Bloedverwanten, ik dank u voor uw getrouwe liefde en onverpoosde zorgen. Nog lange jaren hadden wij samen kunnen gelukkig zijn, maar God heeft het anders beschikt; zijn H. Wil geschiede! Blijft niet wenen, want onze scheiding is maar van korte duur, weldra zien wij malkander terug bij de Heer.

Weest mijn laatste raadgevingen indachtig en bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.
Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

De familiën

**PAPEGNIES, VAN DER STOCK,
DEKONINCK en CRAYE**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.