

't is toch wonder, Heer...
een goed mens spreekt meest tot ons hart,
als ze zelf niet meer spreken kan...



Dankbare herinnering aan

Marie-Jeanne PAPEGNIES

weduwe van

CHARLES-LOUIS BRAEMS

en van

PHILIPPE GEEROMS

geboren te St.-Kornelis-Horebeke

op 27 september 1897,

en rustig in de Heer ontslapen te Brakel in

Rustoord „Najaarszon” op 9 mei 1983,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van Gepensioneerden.

Zij was een fijn mens : diep godsdienstig, eerlijk,
trouw en goed, liefdevol en voorkomend.

Zo veel wordt helder door de dood.

De dood bevestigt het leven.

En zoals elk mensenhart maar leven kan uit een
kracht die haar oorsprong heeft en opnieuw uit-
mond in de werkelijkheid van Gods liefde... zo
weten wij dat Jeanne nu doorleeft, over de dood
heen, in en uit Gods liefde,

Wij voelen ons oprecht dankbaar voor haar hechte
trouw, spontane gediensigheid, haar werk en inzet,
haar opgewektheid in goede en kwade dagen.

Dank, Heer,
omdat we gedurende 8 jaar met Jeanne mochten
samen leven, ze was voor ons een voorbeeld van
vriendschap en goedheid. We zullen haar missen!

Oprechte dank aan allen.

De familie,
de bewoners en personeel van Rustoord
„Najaarszon”.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel