



DIT ZIJ U TOT AANDENKEN
AAN

Dokter KAREL PAPPAERT

echtgenoot van **Mevrouw Charlotte Meddaerts,**

lid van de Bond van het H. Hart

Ondervoorzitter van de Koninklijke Fanfare St. Cecilia
vereerd met «Het Kruis van Officier in de Kroonorde»
en andere eretekens,

geboren te Schepdaal op 27 juni 1911 en schielijk
overleden te St. Martens-Lennik op 8 april 1967,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Hij was de geruststelling voor degenen die hem
kenden, de reikende hand die wij beminden. Een vader
voor onze zieken heeft zijn volledig getuigenis, zijn
liefdebewijs beëindigd. Wij wilden U, de helpende
evenmens, nog langer tussen ons.

Zijn echtgenote en kinderen hebben hem zien
gaan. Vader, kunnen wij nog even bij U zijn om samen te
bidden, opdat Uw aanwezigheid bij ons voelbaar blijve.
Nu weten wij hoe hard het is alleen en verloren thuis
te zijn.

Bid met ons dat hij God kan ontmoeten in die
wereld waar enkel nog Leven en Verrijzenis is.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd van de
teraardebestelling, geschiedde in de parochiale
kerk te St. Martens-Lennik op 13 april om 10 u 30.

Drukwerken **Jans, St.-Martens-Lennik**

Mevrouw Charlotte MEDDAERTS,

De Heer Guy PAPPAERT,

De Heer Martin PAPPAERT,

Mejuffer Bernadette PAPPAERT,

De Heer Luc PAPPAERT,

Mejuffer Monique PAPPAERT,

Mejuffer Raymonde PAPPAERT,

De Kinderen, Kleinkinderen en Achterklein-
kinderen van wijlen de Heer en Mevrouw
PAPPAERT-WELLEMANS,

Mevrouw Alice MEDDAERTS-LUCION, kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families PAPPAERT, MEDDAERTS,
WELLEMAMS en LUCION,

danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming.