

In de stilte van de ochtend, rustig en zacht,
heeft de Heer haar schone ziel tot Zich genomen.



BIDDEN WIJ VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria - Clara PAPPENS

weduwe van de Heer

DANIEL HOSTE.

Zij werd geboren te Welden op 29 april 1903
en overleed zacht in de Heer in de
Sint-Franciskusliniek te Brakel
op 28 december 1972,
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten.

Hoe zwaar de slagen ook kunnen aankomen,
grote mensen zijn het, die, hoewel lichamenlijk
gebroken, er toch geestelijk niet aan ten
onder gaan.

Zo was onze duurzame overledene. Niette-
genstaande de vele tegenslagen en ontelbare
beproevingen toonde ze zich de edele, sterke
en altijd goede moeder. Steeds was zij een
en al begrip en tegemoetkoming, boordevol
genegenheid en liefde.

Als een heilige moeder liet ze zich heel
haar leven leiden door deze schoonmenselijke
waarden.

Het was haar grootste geluk, haar geliefden
rondom zich te weten.

Bidden wij vol vertrouwen, dat God in Zijn
barmhartigheid, haar nu de eeuwige rust en
duurzame vreugde schenke.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mijn
stille trots en echte vreugde, uw leed getuigt
hoe innig wij samen verbonden waren. Ik
dank U voor alles wat gij met zoveel liefde
en geduld voor mij gedaan hebt. Moge de
goede God er u om lonen.

Mijn dierbare familieleden, vrienden en ken-
nissen, ook u allen dank ik om uw genegen-
heid en liefde.

O. L. Vrouw, Moeder van smarten, b.v.o.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : donderdag 8 februari 1973 om 19 u.

DANKEN U :

Armand HOSTE-GARETTI,
Jozef DE VLEESCHOUWER-HOSTE,
Simon HOSTE-VAN DRIESSCHE,
Jean HOSTE-VAN MALDEREN,
Paul HOSTE-MOREEL,
en kinderen,

De families PAPPENS, HOSTE, CLAUS
en SCHEPENS.