

Uw hand heeft mij geschapen,

getrokken uit het niet,  
en nu ik ben ontslapen  
na 's werelds lang verdriet,

Gedenk, o goede Vader, uw schepsel nu;  
Ik kom U biddend nader, 'k gelove in U.

† **BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER** †

## Jan - Baptist PAPPENS

Echtgenoot van wijlen

### Marie - Octavie Claus

Geboren te Welden, op 2 Mei 1879 en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde, op 20 Februari 1953.  
gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Vroom en werkzaam is de duurzame overledene door het leven gegaan. Met noeste vlijt en onverdroten toewijding heeft hij zich heel en al gegeven voor het welzijn van Vrouw en Kinderen; met vreugde of droefheid medelevend alles wat aan voordeel of tegenspoed hun aandeel werd. Maar wanneer grote beproevingen zich opdrogen; alsdan kon zijn gemoed geen troost meer vinden, noch in het alsterven van zijn geliefde Echtgenote, noch in de grote tegenslagen die rechtstreeks zijn Kinderen troffen. I Behept met ziekelijkheid en jongst nu verzaard door een pijnlijk ongeval, was zijn oude dag er een van zware druk en diepe treurnis.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen, Zusters en Familie, de Heer stelde een einde aan mijn beproefd bestaan en mij blijft U allen het beste toe te wensen. In de goede hoop U allen vreugdevol terug te vinden verlang ik een goed en vroom gebed; en meer nog dan ooit zal ik mij beijveren voor uw aller beste welzijn. Wilt ook begrijpen dat het ware godsdienstige leven alleen kan baten voor voordeel hier en hierna. Vaartwel onder 's Heren Zegen.

Mijn Jezus, barmhartigheid

300 d. all.

R. Morre Hellebaut, Nederzwalm.

De familien PAPPENS en CLAUS,  
danken Ued. voor de troostvolle blijken van deelneming in hun  
rouw, en vragen U de troost uwer gebeden.