

Leven is 's stervens aanvang.
Sterven is 's levens opgang.



TOT ZALIGE HERINNERING AAN
MEVROUW

Maria PAPPENS

echtgenote van de Heer
Leon MESSIAEN

Geboren te Nederename op 3 oktober 1914 en onverwachts ten huize in Mater overleden op 4 augustus 1996, gezalfd met het H. Sacrament der zieken.

Lid van K.A.V. en van de Confrerie van de H. Amelberga.

Niets kon laten vermoeden dat Maria zo heel onvoor- zien uit ons midden zou worden weggenomen. Ze was 's morgens nog doende geweest met het ontbijt klaar te zetten op tafel, toen zij onbeweeglijk bleef zitten op haar stoel. Niettegenstaande haar hart door de hoge leeftijd verzwakt was - zoals wij wel wisten - toch behartigde zij haar dagelijkse huishouding zoals zij dat nu al jaren gewoon was te doen. Zij is altijd een gastvrije vrouw geweest voor allen die bij haar over de drempel kwamen van in de tijd dat zij nog het drankhuis open hield en steeds spraakzaam en gulhartig de klanten bediende. Haar leven is een boeket geweest van trouwe liefde, van vlijt en huiselijkheid, wier ogen tintelden bij elk bezoek of gesprek en wier gelaat glimde van mildheid en zachtzinnigheid.

Moeder, wij uw kinderen hebben u en vader alles

trachten te geven om u tot op uw oude dag als een gelukkig ouderpaar te zien in ruil voor wat gij ons al die tijd gegeven hebt. Gij hebt midden onder ons geleefd, gij zijt ook midden onder ons gestorven, hoewel één van ons u niet meer heeft kunnen wederzien. Gij zult ons en ons vader blijvend nabij zijn vanuit Gods liedevolle geborgenheid.

Dierbare echtgenoot, graag bleven wij nog een tijd tesamen om elkaar te steunen in onze hoge ouderdom. Maar eens moest dit scheidingsuur aanbreken. Toch blijven wij verenigd tot in het eeuwig wederzien. Dierbare kinderen en kleinkind, blijf voortaan nog inniger verbonden met vader. Heb dank voor uw liefde die mij een bron van vreugde was. Uw gebed weze de geestelijke band die ons samenhoudt. Dierbare familie en kennissen, uw gebed begeleide mij ten paradijze.

Leon MESSIAEN, *haar echtgenoot ;*
Marcel MESSIAEN,
Achel (†) en Christiane DE BOCK - MESSIAEN,

haar kinderen ,
An DE BOCK en Kris, *haar kleinkind ;*
De families PAPPENS, DE SMET, MESSIAEN
en VERPOEST

danken voor uw chistelijke deelneming.

De namis wordt opgedragen op vrijdag 20 september 1996 om 19 uur in de St.-Amelbergakapel.

drukkerij Van Herzele - Oudenaarde