

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw  
**Paula Papyn**

weduwe van de heer  
Albert De Clercq

geboren te Steenhuize – Wijnhuize op 6 juni  
1918 en overleden te Zottegem in het  
rustoord “De Vlamme” op 23 februari 1999,  
gesterkt door het H.Sacrament der zieken.

De namis zal opgedragen worden in de  
St.-Martinuskerk te Velzeke – Zottegem op  
zaterdag 13 maart 1999 om 19 uur.

De families De Clercq, Papyn, De Henau en  
Saelens danken u voor uw gebed en de  
blijken van medeleven.

Op de boerderij waar je jarenlang hebt  
gewoond, was er altijd leven. Je liet je er  
graag door veel mensen omringen. Je hebt  
er hard gewerkt. Vijf kinderen bracht je  
groot. Daarna zag je ook je tien  
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen  
opgroeien.

In “De Vlamme” had je rust. Altijd was je  
tevreden. Je was zwak, maar nooit hoorden  
wij jou klagen. Tijdens de deugddoende  
bezoekjes werd er weinig gesproken. Al  
geruime tijd had je het moeilijk om jouw  
woorden gezegd te krijgen. Maar de zinnen  
lazen we af in jouw ogen, jouw blik  
vertelde ons wat je voelde. Wij voelen nog  
in onze handen het drukken van jouw  
handen : “ Blij dat je er bent ! Zet u ! ”

Jouw stilzwijgen is nu voor eeuwig. Maar  
de draad is niet gebroken. Wat blijft is de  
zachte, warme herinnering aan jou. Jouw  
levensverhaal is goed geweest. Het was een  
broze getuigenis van goedheid, ver-  
draagzaamheid en liefde. Wij zullen ze  
koesteren en nooit meer vergeten.

Rouwcentrum Porrez Zottegem