

Tegen het vallen van de avond sprak Jezus :
« Laten wij oversteken naar de andere oever ».

(MK. 4.35)

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

MARIE-LOUISE PARMENTIER

echtgenote van de Heer

ALBERT DE GROOTE

geboren te Deerlijk, op 19 september 1919 en
godvruchtig overleden in het Akademisch Zieken-
huis te Gent, op 22 juli 1978, gesterkt door de
HH. Sakramenten.



De families **PARMENTIER, CLAUS** en

DE GROOTE, MICHIELS,

danken U oprecht voor uw medeleven
en gebed.

Druk. DE VOS

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de
Heer teruggegaan : kalm en gelaten, geheel aan
Hem overgegeven, om beloond te worden voor
het vele goede dat zij gedurende haar leven hier
op aarde verricht heeft.

Zij heeft niet alleen voor zichzelf geleefd,
maar met hart en ziel voor haar gezin en voor
allen waar zij een helpende of troostende hand
kon toesteken.

Een harde werkster, een rechtvaardige en eer-
lijke vrouw, voor wie de tijd niet telde en de
inspanning nooit te zwaar was. Iemand die de
vreugde van de arbeid heeft gekend. Iemand
die bewust was dat anderen dienen en bijstaan
zo heerlijk is.

Lieve man, kinderen, kleinkinderen, verwan-
ten, buren en vrienden, vaartwel en leeft schone.
Graag was ik nog een tijdje bij U gebleven,
maar de Heer van het leven beschikte er anders
over.

Beste dokters, goede zusters, verpleegsters en
personeel van de H. Hartkliniek, dank voor uw
goede oppas en voor de genegenheid waarmee
gij mij steeds hebt omringd. Dank beste mensen
van het Akademisch Ziekenhuis.

Duurbare man, kinderen en familieleden, lieve
kleinkinderen, mijn trots en zonnestraal, ik dank
U voor de warme liefde waarmee ge mij aan
mijn ziekbed hebt omringd. Ik weet dat ge mij
zult missen. Maar het zal mij vanuit de hemel
een troost zijn te weten dat ge elkaar verstaat
om verder uw leven op te bouwen. Ik blijf waken
en Gods bijzondere zegen over U allen afsme-
ken, tot we elkaar terugvinden in de onvergan-
kelijke vreugde van de Heer.