

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan,
wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

N. Benschop

Aandenken aan

Mevrouw

Josephine PATERNOSTER

Weduwe van de heer August VAN BOGAERT.

Geboren te Zwijndrecht op 11 januari 1908,
zacht ingeslapen in « De Regenboog »
te Zwijndrecht, op 10 december 1989,

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Kristene Vrouwengilde.

Lid van de Kristene Bond van
Gepensioneerden.

Lid van het Marialegioen.

Om de goede verzorging in «De Regenboog»,
om uw blijk van vriendschap en medeleven,
om uw bezoek, om uw gebed,
voor moeder en grootmoeder,
danken U :

Ernest, Mariette, Gino, Karin.

Moeder

Haar

Leven

Was

Geven.

Wij danken God.