

*Toen het avond geworden was sprak
Jezus tot zijn leerlingen :
"Laat ons oversteken naar de andere
kant". (Mc. 4 : 35)*

†

Gedenk in uw vroom gebed

D E H E E R

Joseph Felicien Paternoster

*weduwenaar van Mevrouw
CESARINA DE PADT.*

Hij werd geboren te Heikruis op
4 mei 1890 en is zacht in de Heer
ontslapen te Geraardsbergen in het
Rusthuis « Denderoord » op 12 mei
1986, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken.

*Oud-Strijder oorlog 1914-1918 ;
Drager van meerdere eretekens.*

Goddelijke Vader,
lengte van dagen hebt Gij
aan deze mens geschonken,
geloof en werkzaamheid maar ook
geduld bij tegenslag en lijden.
Heel zijn leven was hij zorgzaam
en bekommerd om zovele dingen
en gelukkig met zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Neem hem nu op, Heer,
in Uw volle geluk bij zijn echtgenote
met wie hij een halve eeuw
lief en leed gedeeld heeft.
Daar kan hij ook ten beste spreken
voor allen, die om hem bekommerd waren
en voor wie hij bij elk bezoekje
steeds een dankwoord over had.
Moge ons gebed, Heer,
hem en onszelf dichter brengen bij U.

Uw gebed is een zinvolle hulp voor onze
dierbare overledene en uw deelneming
een ware troost voor ons.

Hiervoor danken U de families

*PATERNOSTER, DE PADT,
GODART en WAYENBERG.*