

Zie, ik kom als een dief : zalig hij die wakende is. (Openb. XVI, 15).



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

OSCAR PATERNOSTER

Echtgenoot van mevrouw ALICE DE VRIENDT

Geboren te Iddergem op 26 oktober 1911 en na een smartelijk ongeval overleden te Denderhoutem op 8 december 1987, gesterkt door de H. sacramenten der stervenden "in extremis".

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de Kristelijke Gepensioneedenbond
Lid van Duivenmaatschappij Rap of Niks

De dood is voor een christen niet het einde, maar een begin. Het is de smartelijke doch voleindigende overgang naar het eeuwig leven bij God.

Onze dierbare overledene is onverwachts uit ons midden weggerukt. Een smartelijk ongeval maakt plots een einde aan een gelukkige oude dag met vrouw en kinderen.

De overledene was een goed mens en zal in ieders herinnering voortleven. Hij was een eenvoudig man, door velen gekend en geëerd om zijn eenvoud, zijn werkkraft en zijn dienstigheid.

Hij wist dat het leven niet alleen genoegen, niet alleen arbeid is en harde strijd om het bestaan, maar bovendien een eerlijk vervullen van zijn plichten. Hij was immers een diep gelovig mens die zijn hoop en zijn leven in de handen van de Heer geborgen wist.

Voor zijn dierbaren is het een zware slag, maar wij stellen ons vertrouwen op de Heer die troost en sterkt waar droefheid is.

De goede herinnering blijft ons bij van alles wat hij voor ons betekende. Vol vertrouwen kunnen wij dan bidden: "Dat de engelen hem thans geleiden naar het hemels Vaderland."

De families PATERNOSTER, DE VRIENDT,
ANCKAER en BAEYENS
danken voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Begraaf. Depoorter p.v.b.a., Iddergem
Druk De Wever Iddergem, tel. 66.72.11