

Ik ben de verrijzenis en het leven.

†

Wil biddend gedenken de ziel van

DE HEER

### Cyrilles Etienne PAUWELS

geboren te Lebbeke op 8 november  
1912 en godvruchtig in de Heer ont-  
slapen te Aalst op 1 juni 1971

gesterkt door de HH. Sacramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Heer,

leer ons eerbiedig en dankbaar om-  
gaan met onze overledenen. Dank-  
baar om het goede dat langs hen tot  
ons is gekomen, eerbiedig om het  
leven in al zijn verscheidenheid van  
meningen en gedragingen.

Heer,

afscheid nemen van iemand die ons  
dierbaar is doet erg pijn. Help ons  
gelovig op te kijken naar lijden en  
dood.

Heer,

die onze dwalingen verwijst naar  
het verleden en ons op weg helpt

naar een nieuwe toekomst, wij dan-  
ken U voor Uw oproep tot verzoen-  
ing. Sinds Gij voor ons gestorven  
zijt staat het leven voor ons open.

O.L. Vrouw van Lebbeke, Troosteres der Be-  
rukten, bid voor ons.

---



De families PAUWELS en Van Den  
BROECK.

danken U om de gebeden en blijken  
van christelijke deelneming hen be-  
troond bij het afsterven van hun ge-  
liefd familielid.

---

Drukk. G. Bosman-De Wolf - Lebbeke