

Bij leven en dood
wij horen altijd toe aan de Heer.



In Gods vaderlijke barmhartigheid
bevelen wij vertrouwwol
de heer

ERWIN PAUWELS

echtgenoot van
Veronique Merckaert

geboren te Geraardsbergen op 13 september
1959 en er schielijk van ons heengegaan
op 13 januari 1986.

De families

Pauwels, Merckaert,
Vanderstichelen en Van Lierde
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

" Als ons aardse huis wordt afgebroken,
hebt Gij Heer, al een plaats bereid in Uw
huis, om daar voorgoed te wonen ", zo
bidden wij in de liturgie van de overlede-
nen. Graag geloven wij in die woorden
omdat ze zin geven aan ons leven, maar
ondertussen blijft de plaats open in de
huiskring en bloedt de pijnlijke wonde in
het hart van zijn dierbaren. Wij staan
voor het mysterie van leven en dood. Zo
plots wordt een einde gemaakt aan het
leven van een beloftevolle jonge vader die
terecht mocht hopen op een schone toe-
komst. In deze droevige omstandigheden
kan alleen een vertrouwwol gebed ons
staande houden.

Heer, houdt in ons de liefde wakker die
ons verenigde. Zijn inzet en zijn werkzaam-
heid deed in ons de hoop groeien op een
stukje hemel op aarde. Geef hem nu de
beloning voor al het goede dat hij hier
gedaan en geleefd heeft. Neem hem op in
uw eeuwige liefde.