

*Wat zijt Gij goed o Heer.
Wat zijt Gij altijd goed
gewees voor mij.
Wie kan mij beter dan Gij
helpt tot leidsman dienen ?
Op mijne tocht naar 't hemels
Vaderland.*



Moge dit een vroom aandenken zijn en een
uitnodiging tot een gebed voor

Zuster Leandrine
Pauwels Elisabeth

Geboren te Goes, Nederland, 13 november 1916,
ingetreden, 2 februari 1940,
voor eeuwig aan de Heer gewijd, 4 augustus 1941.
In volle rust en vrede overgegaan naar het
Hemels Vaderhuis te Grobbendonk
op 10 oktober 1998.

Ja Heer wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij. Om
die goedheid gestalte te geven heb ik steeds ge-
tracht deze om te zetten in dankbaarheid.

Ik dank U Heer om de genade van mijn roeping.
Achtenveertig jaar mocht ik trouw in uw dienst

staan, in mijn geliefde congregatie van de Zusters
van de Heilige Vincentius te Deftinge. Ik heb gans
mijn leven intens gelukkig geleefd, respectievelijk te
Deftinge, Gullegem, Wontergem en Grobbendonk.

Dank aan het bestuur van het OCMW van
Grobbendonk. Ze toonden steeds in woord en daad
hun waardering voor de zusters. Ze zijn voor ons een
steun op elk terrein. Het huis is ons tehuis. Dank aan
het personeel en de bewoners om hun medeleven
met ons.

Dank aan mijn dierbare familie om alles wat ze voor
me hebben gedaan. Ze waren fier nog een tante
nonneke te hebben.

Dank aan de vele oud-leerlingen die met hun be-
zoekje of een kaartje hun zuster blij maakten.

Dank aan al dezen die mij goed deden.

Een heel speciale dank aan Zuster Gerarda, die me
de laatste jaren zo zusterlijk en liefdevol heeft ver-
zorgd. Ze is die plichtbewuste verpleegster die dag
en nacht paraat stond om hulp te bieden.

Zuster Gerarda, ik zal u dankend bij de Heer aanbe-
velen om zo uw goedheid te vergelden.

Ik zal trachten voor u allen een voorspreekster te zijn
bij de Heer. Ik ga nu bij hen die ons zijn voorgegaan.

Uw u zeer liefhebbende in alle wel en wee,

Zuster Leandrine.

Grobbendonk, 16 oktober 1998.