

†

God gaf, God nam het schone en verdienstelijk leven van

Pater FERDINAND

Honoré PAUWELS

Voor het tijdelijk leven geboren te Mere op 1 mei 1915,
werd Kapucijn op 15 september 1936
eerste afreis naar de Missie op 25 maart 1946
en naar het eeuwig leven overgegaan
op 12 april 1978 op de Missie van Mobayi-Mbongo Zaïre.

Het gehele leven van Pater Ferdinand stond in dienst van de verkondiging van de Blijde Boodschap aan de armen. De eerste 25 jaar van zijn missionarisleven wijdde hij aan de mensen uit de broesse van Mawuya, de armste der armen. Daarna was hij verantwoordelijk voor de Missie van Businga-Prokuur. Enkele maanden geleden deed de bisschop, gedwongen door het nijpend gebrek aan priesters, een beroep op hem om de zorg voor de Missie van Mobayi-Mbongo over te nemen. Spijts zijn ziekte, zijn ouderdom en zijn gehechtheid aan de mensen van Businga, aanvaardde hij terstond deze taak. Vrij van zelfzucht, was hij tot het laatste ogenblik dienstbaar in totale gehoorzaamheid. Als priester-missionaris beschouwde hij de woordverkondiging, de vorming van catechisten en het toedienen van sacramenten als zijn voornaamste taak. Maar ook de culturele en materiële nood van zijn mensen ging hem ter harte. Zo organiseerde hij lagere scholen in de broesse. Dank zij de edelmooie hulp van zijn familie en weldoeners, vond Pater Ferdinand nog steeds een geschenk in zijn koffers om de noodlijdenden niet met ledige handen te moeten doorzenden. Pater Ferdinand was geliefd door zwart en blank, door

medebroeders en leek, door de eenvoudige mens uit de broesse en door de hoogwaardigheidsbekleders. Deze genegenheid die elkeen hem toedroeg was het antwoord op de oprecht en trouwe liefde van de goede Pater Ferdi voor elkeen die hij ontmoette. Hij geloofde in de goedheid van ieder mens en oprecht was zijn dank voor de kleinste dienst die men hem bewees.

In zijn persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, zijn geestelijke lezing en zijn sacramenteel leven putte hij de kracht om trouw te blijven aan zijn ideaal van religieus, priester en missionaris.

Geliefde familie, niemand had vermoed dat mijn laatste afreis op 13 november 1977 een laatste afscheid voor ons was. Laat ons nu vol geloof onze Lieve Heer danken voor wat wij voor elkaar zijn geweest, gij allen, samen met mijn medebroeders, vrienden en alle weldoeners stonden altijd gereed om mij te helpen; zeer veel vreugde en steun hebt gij mij geschonken. Ik dank U allen voor alles. Ik zeg U geen vaarwel, want wij zijn allen samen onderweg naar dezelfde Heer, waar wij elkaar zullen ontmoeten, samen met onze geliefde ouders en broer, in een eeuwige liefde.

Moge de Heer Pater Ferdinand volledig in Zijn eeuwige Liefde opnemen.
Maria, Koningin der priesters, bid voor ons.

danken U, en vragen U Pater Ferdinand in uw gebed en vooral bij de Eucharistieviering te gedenken
De Minderbroeders-Kapucijnen
de familie PAUWELS-VAN DEN STEEN.

drukk. sterck - mere

