

*Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,  
Hij had den zwaren last op zich geladen,  
een eerlijk mens te zijn  
in woord en daad.*

*(Marnix Gijsen)*

†

In die geest gedenken wij

**Oscar, Sylvain, Edmond  
PAUWELS**

weduwnaar van Mevrouw

**ALMA DHAENZE**

geboren te Gent op 16 november 1901 en vredig  
en vol godsvertrouwen overleden te Waregem op  
17 februari 1980, gesterkt door het Sakrament  
der zieken.

LID VAN DE KERKRAAD.

Zijn stille werkkraft,  
stipte plichtsvervulling,  
volgehouden toewijding,  
milde attentie voor kerk en parochie,  
zijn geestdriftige bezieling  
in belangeloze dienst en trouwe vriendschap :

een onuitgesproken schat  
waarin wij mochten delen,  
zijn kinderen en kleinkinderen,  
verwanten en vrienden,  
oudcollega's op het werk,  
allen die met hem een eindweegs aflegden.

Om dit alles danken wij de Heer,  
die hem nu zal opnemen voor eeuwig  
in Zijn liefde.

Om uw vriendelijke attentie,  
om uw meeleven in gebed  
bij dit uitgeleide  
danken u van harte.

Frans VAN DESSEL - PAUWELS Rosa  
Pascal PAUWELS - VERHELLE Marie-Thérèse  
Frans VAN DRIESSCHE - PAUWELS Andrea  
en al zijn familieleden.

---

Rouwl. Dirk Van De Vijver Druk. A. Voet, Zulte