



Dankbaar aandenken aan
de heer

ROBERT PAUWELS

echtgenoot van mevrouw
Eliane Vander Stichelen

geboren te Overboelare op
16 december 1924 en
overleden te Geraardsbergen
op 30 augustus 1992,
gesterkt door de
H. Sakramenten der Zieken.

Op rust gestelde Adjunct-Controleur
der Direkte Belastingen

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

Felix Timmermans

Uw medeleven is ons tot
steun geweest.
Voor uw blijken van deelneming
danken wij u hartelijk.

De families

Pauwels, Vander Stichelen,
Van Den Bossche en Brodelet