



Herinnering aan

STEPHANIE PAUWELS

1 september 1907 - 13 februari 1984

Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.

Gij zegt - en mijn hart spreekt het na :
'zoekt mijn aanschijn.'

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.

Wend uw aangezicht niet van mij af,
wijs uw knecht niet toornig terug,

Gij die immer mijn hulp zijt geweest,
wil mij niet verwerpen en verlaten,
o, God, mijn bevrijding.

(Psalm 27, Mijn licht en mijn heil)

Ook in haar lijden was ze een sterke en
wilskrachtige vrouw, een goede echtgenote
en moeder die we zullen missen.

Over de stilte van de dood heen blijft de
warmte van haar herinnering levend voor ons.

Wij danken u voor uw medeleven en uw
gebed.

Begr. Peeraer - Wijnegem T. 3536083 - 3537519