

Gij Heer zijt onze enige Hoop !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert PEDE

**Echgenoot van Mevrouw
Anna DENIJS**

Geboren te Munkzwalm op 5 maart 1916 en
er overleden op de parochie St.-Blasius-
Boekel op 22 augustus 1974.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Bestuurslid van de plaatselijke boerengilde
Oud-ijveraar en lid van de H. Hartbond
Lid van de Voortplanting van het Geloof
Oudstrijder 1940-1945

Een schoon mens is heengegaan... Al te
vroeg nog moest een goede vader zijn vrouw
en kinderen achterlaten.

Midden in de oogst wanneer het rijpe graan
wordt binnengehaald, werd deze diepgelovige
landman bereid bevonden om binnengehaald
te worden in de eeuwige vreugde van de
Heer.

Bereid had de dierbare overledene zich
reeds lang ; gans zijn leven was ten andere
een voorbereiding op de ontmoeting met de
Heer van leven en dood, omdat hij zich
steeds als een goede christenmens en later
als een voorbeeldige echtgenoot en huis-
vader had gedragen. Met bewonderenswaar-
dige moed, nooit klagend, en in een totaal
gelaten overgave in Gods handen en aan
de toegewijde zorgen, van zijn liefhebbende
vrouw en kinderen heeft Albert de laatste
maanden van zijn leven doorgebracht. Met
stichtende vroomheid ontving hij de sacra-
menten, met godsvrucht bad hij hierbij en

met andere gelegenheden mee met de zijnen
en de priester.

In volle bewustzijn van het naderend afscheid
van zijn dierbaar gezin, vond hij de kracht
om hen te bemoedigen en om zijn vrouw
en kinderen nog goede raad te geven.

In zijn rotsvast geloof vond hij de kracht
om welbewust de dood te aanvaarden als
een laatste offer dat hij aan de Heer kon
brengen : de echt christelijke levenshouding
tegenover de dood van een man die als
goede dienaar Gods heeft geleefd.

Met reden hopen we dat O.-L.-Heer hem nu
reeds verwelkomt heeft : Kom binnen, goe-
de en trouwe dienaar, in het rijk dat u is
voorbereid ». (Evangelië).

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kind, dank om zoveel zorgen en liefdevolle
genegenheid met dewelke ge mij de laatste
weken dag en nacht hebt bijgestaan. God,
lone het u. Ons afscheid is niet eeuwig.
Mijn kinderen, wees mijn laatste goede raad
indachtig : « Zorg goed voor moeder ».

Dierbare zuster, schoonzusters, schoonbroers
en verwanten, gedenk me met de mijnen in
uw gebed. Heb dank om uw genegenheid en
medeleven in de rouw. Aan allen, ook aan
geburen en vrienden, vaarwel en tot weer-
ziens in het hemels vaderhuis.

H. Maria, Koningin, op wier feest Albert
overleden is, bid voor hem en voor ons.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Om uw blijk van christelijke deelneming en
gebed, danken U zijn vrouw Anna DENIJS,
en zijn kinderen Antoine, Amandine met hun
kleinkind Stefan, José en Antoinette, André
en Marijke samen met de families : PEDE,
DENIJS, VAN DE VELDE en SCHAMP.