

Wij aanbidden U Kristus en loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.



HERINNER U IN GEBED
DE HEER

Achiel PEDE

weduwenaar van Mevrouw Clara PIETERS.

Hij werd geboren te Rozebeke op 20 juli 1894 en keerde na een korte ziekte terug naar de Schepper te Gent op 1 april 1986, gesterkt door de laatste heilige sacramenten.

Na een lang en gezond leven is deze oud-strijder, een van de laatste Vuurkruisiers, vredig en omringd door zijn kinderen, heengegaan. Moedig en opgewekt heeft hij leven en sterven aanvaard. De vier jaren ellende tijdens de eerste wereldoorlog waren daartoe een voorbereiding en tevens een waarschuwing. Het aloude gezegde : « wat God bewaart is wel bewaard » bleef hem steeds begeleiden.

Als echtgenoot en vader, later grootvader en overgrootvader was hij steeds die sterke figuur, naar wie iedereen kon opzien en waarop allen konden steunen. Nadat hij zijn echtgenote in haar laatste levensjaren had verwend en verzorgd bleef hij trouw op post in het ouderlijk huis, waar iedereen steeds welkom was. Na een lange en rustige oude dag, die hij midden de zijnen heeft kunnen doorbrengen, voelde hij geleidelijk dat het einde naderkwam en dat hij werd uitgenodigd om het loon als « goede en trouwe dienaar » te ontvangen. In de schaduw van het Paasmysterie heeft de Verrezone hem uitgenodigd tot het hemels paasmaal. Iedereen, die

hem ooit mocht ontmoeten, kan zich gelukkig achten een edel en hoogstaand mens te hebben gekend.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dit is het uur van afscheid. Ik keer terug naar God en naar moeder van wie ik zes jaar geleden voorlopig afscheid had genomen. Ik mag dankbaar zijn voor dit lang en mooi leven. Uit gans mijn hart heb ik steeds gepoogd een goed echtgenoot en vader te zijn, en alles te doen voor de mijnen wat goed en mogelijk was. Maar ook ik dank u allen van harte voor alles wat gij steeds voor mij hebt betekend, vooral de laatste jaren, na het heengaan van moeder. Samen met haar blijf ik over u waken vanuit de hemel. Blijf ons gedenken, blijf elkaar bijstaan en helpen zoals wij het u hebben voorgedaan. En behoud vooral die sterke band die steeds de trots en de steun van onze familie heeft uitgemaakt. Eens vinden wij elkaar terug voor een eeuwig samenzijn in de hemel.

Heilige Marie, Moeder Gods, bid voor ons.



Raphaël en Jeanne Pede-Pede, kinderen en kleinkinderen,

Etienne en Diane Bontinck-Pede, kinderen en kleinkinderen,

Marcel en Elliane Quintyn-Pede en kind,
de families Pede, Janssens, Pieters en Leyman,

**danken U van harte voor uw meevoelen
en uw gebed.**