



Dankbare herinnering aan  
MEVROUW

**Denise PEDE**

weduwe van de Heer Omer  
VAN CAUWENBERGHE.

Geboren te Velzeke-Ruddershove op  
12 april 1914 en godvruchtig overleden in  
het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 19 februari 1994,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

Albert en Godelieve  
Van Cauwenberghe-De Lepeleire, haar kinderen,  
Isabella Van Cauwenberghe en verloofde  
Marnic Baele,  
Filip Van Cauwenberghe, haar kleinkinderen,  
en de families Pede-Van Cauwenberghe-  
Uytterhaegen en Van Herreweghe danken U voor  
uw gebed en blijken van medeleven.

Na de dood van vader is moeder lang alleen  
gebleven; alleen maar toch niet eenzaam want ze  
had elke dag de liefde en vriendschap van haar  
kinderen en kleinkinderen. Zij was vol zorg dat  
iedereen het goed had. Tegenslagen waren voor  
haar momenten van dieper en krachtiger geloof  
in de goedheid van God en de mensen.

Denise leefde heel eenvoudig, zij was met weinig  
tevreden, reeds van kindsbeen af. Haar leven  
stond in het teken van werken en steeds bleef zij  
haar glimlach bewaren. Zij kende geen rust tot  
de ziekte haar verplichtte in bed te blijven. Zij  
takelde langzaam af doch klagen deed zij niet.  
Haar pijn heeft zij geduldig gedragen tot de  
laatste dag van haar leven.

Lieve moeder, wij kunnen niet weergeven wat U  
voor ons hebt gedaan. We zullen je blijven missen.  
Laat nu uw handen rusten, zij hebben hun taak  
volbracht. Woorden schieten te kort om te zeggen  
hoe we ons nu voelen, daarom deze korte verzen.

Voor elk lief woord dat zacht over je lippen kwam.  
Voor al het kwaad dat jij bij mij uit het hart  
ontnam.  
Voor elke gunst waarvoor je stil gebeden hebt.  
Voor al de moed waarmee je soms geleden hebt.  
Voor elke pijn die jij voor mij vermeden hebt.  
Zeg ik je dank, zeg ik je zoveel dank.

*Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15*