

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# MARIA-THERESIA-GELINA PEDE

Weduwe van Mijnheer

## LEOPOLD DE CONINCK

*Geboren te S<sup>t</sup> Maria Horebeke, de 28 Maart 1869,  
en godvruchtig overleden te Etikhove,  
de 2 November 1949,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Van hare kinderjaren tot aan het graf was Godsvees haar leidster. De eenvoudigheid en de oprechtheid kenmerkten geheel haar leven. Zij heeft den weg des Heren gevolgd zonder af te wijken, al zijn geboden heeft zij in haar hart bewaard. Eenvoudig en kloekmoedig heeft zij haren plicht gekweten, slijpt en zorgvuldig hare kinderen opgeleid in eer en deugd. God heeft haar beproefd door het lijden. Op haar lijdensbed neergedrukt zag zij met helderen blik haar toestand in; er was geen hoop op genezing... kloekmoedig zag zij den dood te gemoet; op God alleen was nu haar hoop gevestigd en op het zalig eeuwig leven. Haar einde was troostend, zij stierf als goede christene met kalme gelatenheid, overgegeven aan Gods H. Wil.

Duurbare Kinderen, Bloedverwanten, ik verlaat dit aardse leven om voor mijn oppersten rechter te verschijnen. Altijd heb ik getracht Hem wel te dienen. Ik dank U, hartelijk, voor de kristen liefde en trouwe genegenheid,

voor de lange toegewijde zorgen mij zoo echt kinderlijk gegeven. Wat gaven zij mij troost en opbeuring in mijn ouden dag. Ik ga bij Vader in den Hemel om U voerf te helpen en te zegenen. Als laatste gunst vraag ik U mij niet te vergelen in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

500 d. afl.

De Familiën

DE CONINCK  
PEDE  
LIÉTAR

danken U hartelijk  
voor uwe bliken van deelneming in  
hun rouw.

