



Aandenken aan ons moeder

mevrouw

REGINA PEDE

weduwe van de heer
Albert De Maeseneer

Sint-Maria-Latem, 24 oktober 1925
Zottegem, 16 oktober 1995

Moeder,
Meter,

Waarom moest je nu sterven?
Na een lange herstelperiode was je
er bijna weer bovenop.

Waarom moest je nu sterven?
Nog precies één week en je zou 70 worden,
een mijlpaal in je leven.

Waarom moest je nu heengaan?
We hopen alleen dat je je bij God
thuis zal voelen...

Je metekind Freya

De families De Maeseneer, Pede,
Van Cauwenberghe en Ghijs
danken u voor uw blijken van medeleven.



“Diegenen die ik lief heb verlaat ik
om diegenen die ik lief had
terug te zien.”