

De Heer is geboren voor alle volken!



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

ROBERT-ANDRÉ PEDE

echtgenoot van

Mevrouw Clarisse DE TEMMERMAN

geboren te Velzeke-Ruddershove, 10 februari 1930
en wonende te St-Blasius-Boekel overleed hij god-
vruchtig in het hospitaal te Oudenaarde, 30 decem-
ber 1969, gesterkt door de sacramenten.

Lid van de Voortplanting van het Geloof.

Midden in de kerstvreugde kwam de dood in een
jong gezin rouw en treurnis brengen. Bij zulk een
sterfbed komt men in verzet tegen de wreedheid van
de dood: een jonge huisvader nog zo nodig voor zijn
vrouw en kinderen wordt onverwacht weggenomen
uit hun midden van geluk en liefde. Een mens zonder
geloof zou wanhopig in opstand komen maar een
gelovige buigt bedroefd maar deemoedig het hoofd:
Gods H. Wil geschiede.

Eenvoudig en vreedzaam van aard leefde en werkte
Robert voor zijn echtgenote en kinderen, in de beste
verstandhouding met zijn schoonouders. Vol goede
moed en bligezind vertrok hij « slechts voor zeer
korte tijd » naar het ziekenhuis. Enkele uren later
was het ergste gebeurd ... Woorden van troost zijn
moelijk te vinden maar moge ons gebed en ons me-
devoelen met het diep- beproefd gezin een vertroos-
ting zijn voor hen en iets bijdragen tot de zielerust
van de overledene.

De dierbare overledene was een werkzaam man en
een kommervolle echtgenoot en huisvader. Als chris-
tenmens kwam hij regelmatig O.L. Heer tegemoet in
de zondagsmis. Moge O.L. Heer in zijn barmhartigheid
hem nu ook tegemoet komen in de eeuwigheid en
hem de eeuwige kerstvrede schenken,
Mijn dierbare echtgenote en lieve kinderen, gaarne

had ik nog lang en veel gewerkt voor u, ge kunt me
nog zo moeilijk missen, en toch moet ge vrouwen
hebben in de goddelijke voorzienigheid. Moge O.L.
Heer u helpen.

Dierbare ouders, al te vroeg verliest ge uw enig kind.
Zet uw goedheid en genegenheid nu over op mijn
kinderen.

Dierbare schoonouders, voor de derde maal in een
goede maand wordt de familie getroffen door rouw.
Heb dank om uw goedheid en genegenheid die ik met
mijn gezin in uw huiskring mocht ondervinden. Ik
reken verder op u ten bate van mijn gezin.

Dierbare schoonbroer en schoonzuster, verwanten,
geburen en vrienden, bidt samen met de mijnen voor
mijn zielerust.

Aan allen vaartwel en tot weerziens in het hemels
Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Mevrouw Robert PEDE-DE TEMMERMAN en
kinderen,

De families PEDE, DE TEMMERMAN, BOR-
REMANS en SACKX,

Om uw blijk van christelijke deelneming
en om uw gebed danken U.

uitg. Schietecatte, koster, St Blasius-Boekel