

"Ik ben de verrijzenis en het leven." Joh. 11,25



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Rosette PEDE**

weduwe van de heer Paul Van Dycke

Geboren te Velzeke-Ruddershove op  
23 september 1934 en godvruchtig  
overleden in het A.Z. Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 2 april 2001,  
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie  
van de H. Kerk.

De families Pedé - Verlinden - Van Dycke -  
De Brauwer danken u oprecht voor uw gebed  
en medeleven.

De namis wordt opgedragen op dinsdag 15 mei  
2001 om 18.45 uur in de parochiekerk  
O.L.Vrouw ten Hemel te St.-Maria-Oudenhove.

De overledene was een vriendelijke en werk-  
zame vrouw. Na haar huwelijk is ze komen in-  
wonen bij haar schoonouders. Ze deed graag  
haar deel van het werk. Ze heeft één grote be-  
proeving gekend toen haar man Paul, onge-  
veer veertien jaar geleden kwam te overlijden.  
Met de hulp van haar zoon Wim heeft ze er  
haar overheen gezet.

Voor haar schoonmoeder Maria heeft ze goed  
gezorgd. Mede door haar inzet heeft deze een  
mooie oude dag gekend. Nu was al haar aan-  
dacht gericht naar haar kleinkind Valerie.  
Voor haar te mogen zorgen was een grote  
vreugde voor Rosette. Ze verwachtte nog veel  
van het leven, voor haarzelf, voor de kinde-  
ren en zeker ook voor haar kleinkind.

Een beetje onverwacht is ze van ons heenge-  
gaan. Niemand had gedacht dat haar opname  
in het ziekenhuis zo zou eindigen. Dit laat ons  
nog maar eens zien hoe broos en kwetsbaar  
ons leven hier op aarde is.

Wij vertrouwen haar nu toe aan de Heer en  
bidden: "Goede Vader in de Hemel,  
neem Rosette op in uw Hemels Koninkrijk  
waar geen pijn en lijden meer is  
maar alleen vrede en vreugde  
in de verrezen Heer. Amen."

Beste kinderen en familie, heb dank voor elke  
blijk van genegenheid, voor elk woord en ge-  
baar van medeleven als het eens minder goed  
ging. We zien elkaar terug in de Hemel.

Moeder, oma, wij danken U voor alles.  
Jij zal in onze harten altijd verder leven.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49