

*Verwerp de lering van uw moeder niet !  
Spreuken 1,8*

†

Dit aandenken weze U een uitnodiging  
tot vroom gebed voor

M E V R O U W

**PEERTS**  
**Paula-Maria, Virginia, Ghislena**

*weduwe van de Heer VLAEMINCKX  
GAETAN, CYRILLE, GHISLAIN.*

Geboren te Onkerzele op 26 november  
1907 en godvruchtig overleden in het  
rusthuis « Denderoord » te Geraardsbergen  
op 10 maart 1987, voorzien van de H.  
Sakramenten der zieken.

*Lid van de K.B. van Gepensioneerden ;  
Lid Broederschap O.L.V. van 7-Smarten.*

*De families*

*PEERTS, VLAEMINCKX,  
VAN DAMME, VAN DAMME.*

*danken om Uw medeleven en gebed.*

Begraf. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

Heer Jezus,  
U hebt willen mens worden uit een  
aardse moeder, een eenvoudige vrouw  
die zich helemaal ten dienste van het  
Godsrijk wilde stellen.

Zo heeft ook deze moeder in alle  
bescheidenheid en bereidwilligheid  
geleefd voor haar gezin.

In geloof bouwde en vertrouwde ze op  
U, Heer, en putte haar liefde bij de Uwe.

Ze wist zich geroepen tot die enige  
maar vaak niet gewaardeerde opdracht  
huismoeder te zijn,

te bestaan voor man en kinderen

" in goede en kwade dagen,

in ziekte en gezondheid

en hen lief te hebben en te waardenen  
al de dagen van het leven "

Wil deze overledene laten delen in de  
verheerlijking waarin Moeder Maria  
reeds is opgenomen.

Troost hen die bedroefd zijn om haar  
heengaan en beloon hen die goed voor  
haar hebben gezorgd.

Laat haar voortleven in ons hart in  
dankbare herinnering

en in Uw eeuwige vreugde.

*Namis : maandag 30 maart 1987 te 19 u.*

*Mis Broederschap O.L.V. van 7-Smarten :  
maandag 13 april 1987 te 19 u.*

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66