

Nader bij U mijn God, U naderbij
Zij ook de weg daartoe een kruis
voor mij.

†

Ten Paradijze geleiden de engelen

ZUSTER ELIE

Anna Peirsman

Zij werd geboren te Tielrode op
4 januari 1903

Zij wijdde zich aan de Heer op 12 augustus
1928 in de Kongregatie van de Zusters
van de H. Vincentius a Paulo van Deftinge

Zij werd opgenomen in de Heer te
Deftinge op 4 juni 1983.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustersgemeenschap van Deftinge
De families Peirsman en De Cock
danken voor uw gebed en uw blijken van
medeleven.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare - 41.12.67

Er blijft voor altijd het vast vertrouwen
in Hem die alle leven leidt,
met hart en geest gelovend :
liefde stijgt uit boven tijd.

Vanaf haar prilste jeugd heeft Zuster Elie
het ideaal van " kind zijn van God " voor
ogen gehouden en het naar maat van
Gods genade tot werkelijkheid gebracht.
Haar lang kloosterleven was een dienst-
willigheid voor God en de mensen. In
eenvoud en oprechte vroomheid heeft ze
van haar religieus leven een schone en
doeltreffende bijdrage gemaakt voor een
betere wereld. De laatste tijd heeft zij
met geduld en liefde de lasten van haar
ziek-zijn gedragen. Zij was tevreden met
Gods wil en dankbaar jegens allen die
haar bijstonden.

Wij bidden God dat er niets van al het
schone uit dit kloosterleven mag verloren
gaan, en dat alles waarin zij groot is
geweest tot ons mag blijven spreken.

Geliefde familie en goede medezusters
van onze Kongregatie, ik dank U allen
voor alles. Bid voor mij, ik blijf het doen
voor U.

" God draagt zorg voor U. "
(St.-Vincentius)

M + F