

« Kom, goede en trouwe dienaar... »

Wil samen met ons bidden voor de zielerust van

**DE HEER**

## **BENEDICTUS PELEMAN**

weduwnaar van Mevrouw

**EUGENIE PIETERAERENS**

geboren te Zarlardingne, op 30 december 1891 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op 17 augustus 1977, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.



**De families PELEMAN, PIETERAERENS,  
VAN TRIMPONT en BERNAERT,**

danken U voor uw gebeden en blijken van innige deelneming.

Sterven is voor ieder mens, de éne vroeger dan de andere, de éne plots en onverwacht, de andere na ziekte en ellende... sterven is afscheid nemen van alles wat ons hier op aarde heeft bekommerd, van alles wat wij liefhebben, van alles waar wij eerlijk naar gestreefd en veroverd hebben.

Dit afscheid is geen vernietiging. Het is naar de Heer toegaan met het leven dat hier voorbij is, met al het goede, het schone... en het harde dat er in voorkwam. Sterven is onszelf en ons levenswerk aanbieden aan de Heer.

Zo is onze duurzame overledene niet met lege handen bij de Heer gekomen. Hard heeft hij gewerkt voor zijn duurzaam gezin ; veel mensen heeft hij totaal belangloos geholpen ; zonder menselijk opzicht wist hij trouw zijn godsdienstplichten te vervullen wat hem dan ook kalm en rustig liet vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, voor alles wat de dag van morgen ging brengen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik kan U niet genoeg danken voor de wederliefde die Ik iedere dag bij U mocht ondervinden. Voor Vader was U niets te veel. Vergeef mij de last die mijn oude dag er soms bij bracht.

Bidt voor mij in deze uitvaartdienst en vooral in de Zondagmis opdat Ik met moeder in de hemel voor U moge ten beste spreken. Intussen zeg Ik U nog een dankbaar « VAARTWEL » en mogen wij allen eens samen deelhebben aan de hemelse heerlijkheid bij onze hemelse Vader.