

De ouderdom, bereikt op de weg van de deugd, is een kroon van waardigheid.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jozef PELEMAN

weduwnaar van Mevrouw

Martha LABIAU

geboren te Zarlardinge, op 1 april 1901 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen,
op 5 oktober 1984,
gesterkt door Kristus en zijn HH. Sakramenten



De families **PELEMAN, LABIAU,**
VAN NIEUWENHOVE en **LABIE,**

DANKEN U voor de bliken van
deelneming in hun rouw.

Druk. A. De Borre, Lierde - T. (055) 42 20 91

In volle bewustzijn tot het einde toe heeft ons vader moedig de levensstrijd gestreden met die vaste overtuiging dat alles voor God en voor zijn naaste veel kan betekenen. Zijn laatste levensjaren waren vreedzaam berusten in Gods oneindige Voorzienigheid en bijzonder dankbaar voor wat voor hem met de meeste zorg werd gedaan.

Zijn inzet voor vrouw en kinderen was voor hem nooit een last of een verplichting maar het was hem altijd een genoegen te kunnen en te mogen werken voor zijn gezin, en te mogen ervaren dat door het werk van zijn handen zijn gezin vooruitging en bloeide.

Dit afsterven is geen einde maar een veranderen van woonplaats, een verhuizing van het wankel en onbestendige naar het LEVEN zonder begrenzing naar het eeuwig samenzijn met onze afgestorvenen in God.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank U van harte want tot het einde van mijn leven hebt gij getracht mijn dagen zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met moeder en alle die ons zijn voorgegaan zal ik nu van uit de hemel dankbaar voor U bidden. Eenmaal worde dit alles voortgezet en bekroond met een eeuwig wederzien.

Vaartwel mijn buurtmensen van vroeger en nu... dank voor uw vriendschap en blijven wij ook elkaar behulpzaam door een regelmatig gebed.

Ten paradijze geleiden hem de engelen !