

De dood van de rechtvaardige is de rust, het einde van een lijdend leven en de kroon van een edele strijd.

In de vrede van Christus is ontslapen

de Heer Alfred PENNEWAERT

Echtgenoot van Mevrouw Bertha COSIJNS

geboren te Geraardsbergen de 27 juli 1887 overgegaan naar het eeuwig verblijf de 7 februari 1968, gesterkt door het H. Sacrament der zieken en de pauslijke zegen.

o Wat zal een gelukzalige eeuwigheid U al de last van dit leven ruimschoots vergoeden, zo gij die verdraagt met vertrouwen en geduld.

Bewaar in U de vrees des Heren, ook in uw hoge jaren en hoopt op zijn barmhartigheid; dan zal uw beloning niet uitblijven. Eccl. 2. 6-8

Het heengaan van een goed mens wekt altijd een diepe verslagenheid. Maar voor God telt niet de duur van het leven, alleen de volheid ervan.

De duurzame overledene was een voorbeeldig echtgenoot, een toegewijde vader, een oprecht vriend.

Pijnlijk voelen wij de leemte aan, die zijn

heengaan in ons heeft gelaten. Maar we wenen niet als dezen, die geen hoop hebben. Wij geloven, ondanks al ons leed, dat de dood geen einde is, maar de overgang naar de eeuwige vrede en het geluk zonder einde in God

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

De families PENNEWAERT, COSIJNS,
ELLINGS en VANDE WALLE
danken U oprecht om
uw opbeurende deelneming in hun
rouw en uw gebeden voor de ziele-
rust van hun dierbare overledene.

van de maele