



...En Gij, weest immer bereid... (Lucas 12).

BID VOOR DE ZIELEN VAN

Mevrouw Palmyre PENNEWAERT

geboren te Nederhasselt, de 28 mei 1922, en

Mejuffer Godelieve LATTE,

geboren te Oudenaarde, de 3 november 1949,

echtgenote en dochtertje van

Mijnheer Jozef LATTE,

Bestuurder van de M.I.K. Kruishoutem,

beiden godvruchtig overleden in de kliniek St Elisabeth te Zottegem, na een smartelijk ongeval, op 6 mei 1962, gezalfd met het H. Oliesel "in extremis"

Lid van de bond van het H. Hart.

Lid van de Eucharistische Kruistocht.

Andermaal werd onze rustige gemeente in opschudding gebracht door een vreselijk ongeval... Andermaal werd een schoon, voorbeeldig kristelijk gezin in zware rouw gedompeld... 'n Liefdevolle moeder en een schattig meisje werden plots aan de liefde van vader en de genegenheid van zootjes en broertjes ontruk...

Wij buigen diep het hoofd, o Heer en bieden U onze onzegelijke smart.

Bij dit alles denken wij : Wat is toch het leven van de mens hier op aarde... zo kortstondig en wisselvallig !

Maar voor een gelovig mens, schijnt in zulke sombere ogenblikken een enig licht : God, de liefderijke Vader, biedt zijn eeuwig leven en geluk aan zijne kinderen... Hij liet Zijn Zoon mens worden om ons te verlossen... Die door Zijn dood onze dood heeft overwonnen en door Zijn verrijzenis ons het leven heeft hersteld.

(Prefatie van den Paastijd).

Het eeuwig leven in God, dat is ten slotte ons levensdoel... Het komt er dus op aan dat

te bereiken. En dit zal heel zeker het geval zijn voor deze oprecht-goede moeder, de stille offervolle ziel van haar geliefd gezin, en voor dit nog levensonschuldig kind... Die plotse dood vond hun niet onvoorbereid : 'n paar uren te voren hadden zij beiden nog, bij het goed vervullen van hun zondagsplicht de Goddelijke Meester ontvangen in Zijn Eucharistie, waarvan Hij zelf getuigde 'Wie mijn vlees eet... leeft in Mij en Ik in hem en hij zal het eeuwig leven hebben'. (Joan. 6)

Duurbare Echtgenoot, het is een dubbel zware slag welke U treft... Moge mijn levensoffer en dat van ons enig Dochtertje, U, bij de Heer, de genade van sterkte en aanvaarding verwerven, welke Gij nu, meer dan ooit zul nodig hebben... Van uit de Hemel bidden wij met U en voor U. — Teergeliefde Zootjes weest Vaders troost en opbeuring; uw Moeder en uw Zusje blijven over U waken.

Duurbare Familieleden, wij begrepen en steunden mekaar zo goed; blijft verder de steun van hen die achterblijven en bidt voor ons.

Duurbare Vrienden en Kennissen, bij uw innig medevoelen en medelijden, voegt de lafenis van uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. afl.)

Heer Jozef LATTE en kinderen;

De familiën PENNEWAERT-DE BACKER en
LATTE-LIEVENS.

zijn zeer erkentelijk voor de blikken
van christelijke deelneming en danken U.

Drukk. Vanderhaegen