

Zalig zij die in de Heer ontslapen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALBERT PENNINCK

Burgerlijk opgeëiste van de oorlog 1914-18

echtgenoot van Mevrouw

Alberte Verleyen

geboren te Overboelare, de 6 augustus 1892,
en overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te
Geraardsbergen de 12 juli 1966, voorzien van
de HH. Sacramenten.

Het leven van onze duurzame overledene is niet
van beproevingen gespaard gebleven.

Onmenselijk lijden in het concentratiekamp,
neergesmaakt door een onverbiddelijke ziekte heeft
hij jaren getreurd, maandenlang pijnlijke dagen
en nachten doorgebracht. Doch zijn afsterven
was als een inslapen want hij heeft de angsten der
nakende dood niet gekend. De christelijke hoop
laat ons toe te denken dat zijn ziel gelouterd door
het lijden nu reeds de rust en het geluk der recht-
vaardigen zal genieten. De beproevingen van
deze wereld zijn de doornen die de rozen van de
hemelse vreugde voorafgaan.

Dierbare echtgenote, dank voor uw liefdevolle
toewijding en zorgen. Teergeliefde kinderden en
kleinkinderen, ik vertrouw U uw moeder toe,
verzorgt en vereert haar al de dagen van haar
leven.

Dierbare familie en vrienden, ik zeg niet een
vaarwel, maar een tot wederziens hierboven en
bidt allen voor mijn zielerust.

R. I. P.

De familiën PENNINCK-WOUTERS
en VERLEYEN-DESTERCKE
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.