

Heer, met tranen in de ogen en wee in het hart  
bidden wij tot U: Heer Uw Heilige Wil geschiede.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Jules-Camille-Henri PENNINGCK**

echtgenoot van

**Mevrouw Zoë BLAUWBLOEME**

Secretaris der Koninklijke harmonie "Ste-Cecilia", lid der  
toneelmaatschappij "Vriendschapsbeker" van Bevere,  
spelend lid der Kon. Stadsharmonie van Oudenaarde en  
van de muziekkapel der Brandweer.

Vereerd met de Nijverheidsretetkens 1e en 2e klas, de  
Gouden Palmen der Kroonorde en het Eretekens  
"Ecclesia Gandavensis".

geboren te Bevere-Oud., de 6 Mei 1879 en aldaar  
schielijk overleden de 29 September 1954, in « extremis »  
gesterkt door het H. Oliesel.

Zwaar is die onverwachte beproeving, doch wij geloven  
in U. De duurzame overledene stamde uit een van die  
vlaamse geslachten waar het geloof en de getrouwheid  
aan Godsdienst en kerk worden bewaard en overgeerd.  
Van kindsbeen af was hij in dienst van de kerk, als zanger  
tot op heden, en was daarvoor een voorbeeld van ijver,  
opoffering met echte genegenheid en vroomheid.

Hijzelf muntte uit door een mannelijke ernst en een taai  
werkkracht. Zestig jaren stond hij in dienst van dezelfde  
firma, zijne ware verantwoordelijkheid aanvaardende.  
Voor zijn familie was hij een nooit volprezen schat; voor  
zijn medemens een uitmuntend burger. Wie hem goed  
kende zal moeten getuigen hoe hulpvaardig en medelij-  
dend hij was voor hen die in nood verkeerden. In stilte en  
bescheidenheid gaf hij blijk van doorzicht en meer dan  
gewone wijsheid.

De muziekmaatschappij verliest in hem een uitnemend  
volzat en pionier, zijn plaats in haar rang, en ook op het  
Hoogzaal is onvervangbaar. De Goddelijke Voorzienig-

heid verschafte hem de vreugde in gezondheid zijn gouden  
huwelijksjubileum te vieren; zijn laatste vreugde en  
levensgeschenk.

Duurbare echtgenote, ons scheiden was verrassend,  
doch het is niet voor eeuwig. Troost U. Zoekt troost in  
onze kinderen. Ik dank U voor uw liefde, steun en hulp.  
Geliefde kinderen, blijft moeder genegen, helpt haar die  
pijnlijke dagen te dragen. Ik dank U voor uw eerbied en  
gehoorzaamheid.

Broeders en zusters, vaartwel. Weest de mijnen  
voort genegen.

Vaartwel alle mijne vrienden, gij bijzonderlijk vrienden  
muzikanten. Ik meende het oprecht goed met U.

Bidt allen voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d.)

---

Mevrouw Jules PENNINGCK-BLAUWBLOEME,

zijn echtgenote;

Mijnheer en Mevrouw Georges PENNINGCK-VELGHE,  
Mijnheer en Mevr. Edgard PENNINGCK - † Taelman-  
PARISIS,

Mejuffer Georgine PENNINGCK,

zijn kinderen;

Mejuffer Madeleine PENNINGCK,

Mijnheren Eric en Wilfried PENNINGCK, Mejuffers  
Henriette, Esthelle en Monique PENNINGCK,

zijn kleinkinderen;

De familiën PENNINGCK, BLAUWBLOEME, SANTENS,  
VANDEN BROECKE, VAN HERREWEGHE,  
en VAN PRAET.

---

Gevoelig aan uw bliken van deelneming in

hun rouw, bieden Ued. hun innigste dank.

---

Druk. Vindevoghel-De Bock, Bevere-Oud.