

O Kruis van Jesus, in uw Schaduw wil ik hopen
en rusten. Nav. Xti.

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MEVROUW

Serafina PEREMANS,

WEDUWE VAN MIJNHEER

FIDELIS DYSELER

geboren te Herffelingen, (Brabant) den 27 November
1857 en godvruchtig overleden te Borsbeke,
den 13 December 1943,

gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van de confrerie van den H. Rozenkrans, van het
Apostolaat des Gebeds & de Voortplanting des Geloofs.

Heer, Gij hebt ze ons geschonken tot ons geluk :
thans hebt Gij ze weergenomen... dat Uw heilige Wil
geschiede. H. Ephrem.

De duurzame overledene was een vrouw naar Gods
Hart. Hare taak hier op aarde volbracht, heeft de Heer
haar tot het oord der belooning geroepen. - Zij was
deugdzaam en kloekmoedig, godvreezend en gansch
toegewijd aan het geluk van haar duurzaam kroost.

Dertien kinderen laat zij achter, die naar haar voorbeeld
kristene huisgezinnen stichten. Ook was haar vertrou-
wen op God volledig, zelfs in de moeilijkste dagen der
beproeving, volledig ook de overlevering aan zijnen
H. Wil.

Beminde Kinderen, aan wier toekomst ik al mijn
krachten heb besteed en in staat heb gesteld een def-
tige plaats in de samenleving te bekleeden vereenigt
uw vader en mij in uwe gebeden wanneer gij 's avonds
met uwe kinderen den paternoster bidt: zoo zal uwe
liefde tot ons, overgaan tot uw kroost, dat ook eens uw
steun en troost moet worden. Dank voor al uwe liefde
en u vooral mijn twee duurzame dochters die mij door
God zijn bijgebleven, dank voor uw onuitsprekelijke
zorgen, waarmede gij mij vooral bij mijn laatste ziekte,
hebt omringd.

Mijn Jesus barmhartigheid. 300 d. a.

De familie DYSELER,
De familie PEREMANS,

danken U voor de blijken van genegenheid
en deelneming in rouw en gebed.