

O Heer, geef hem de eeuwige rust.

Laat hem van de dood overgaan tot de eeuwige zaligheid.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

VICTOR PEREMANS

geboren te Tollembeek, de 7 Juli 1867,
aldaar godvruchtig overleden de 24 December
1950, voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was gedienschtig en goedhartig voor zijn evenmens, eenvoudig en opgeruimd ging hij door 't leven, daarom zal hij in het geheugen blijven voortleven bij al die hem kenden.

Wij bidden U, o Heer, roept tot U de ziel van uw dienaar Victor, opdat hij aan de wereld gestorven, met U en voor U moge leven; reinig hem door uw barmhartige genade van al hetgeen hij door menselijke zwakheid in het leven misdaan heeft. Door Jezus-Christus onze Heer. Amen.

Beminde Bloedverwanten, ik dank U hartelijk voor al de genegenheid en goedheid die gij tegenover mij altijd bewezen hebt, voor al de offers die gij gedurende mijn korte ziekte gebracht hebt, voor de verduideligheid en de liefde met dewelke gij mij verzorgd hebt. Moge uw gebeden mij tot voor de troon van God vergezellen.

JEZUS, MARIA en JOZEF, wees mijn heil!
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!

R. I. P.

Drukk. J. Vander Roost, Tollembeek.

De familiën PEREMANS en DEVROEDE,

onder de indruk van de vele blijken van innig medevoelen, betoond bij het heengaan van hun betreunde Oom en Bloedverwant.

De Heer Victor PEREMANS

Bedanken.