



GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Marie Therese PERREMAN

weduwe van de Heer
Oscar VAN DURME

Geboren te Aaigem op 30 augustus 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem in de
Sint-Elisabethkliniek op 15 november 1991,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

André en Claire
VAN DURME - VAN WYMEERSCH,
Yves VAN DURME en verloofde Carine,
Stefaan en Kathleen VAN DURME - VERSTEELS,
Filip en Elsie VANDERBRUGGEN - VAN DURME,
danken U voor uw gebeden en uw blijken
van medeleven.

In vrede leg ik mij neer
en aanstonds sluimer ik in,
want Gij alleen, Heer,
laat mij zonder zorgen rusten.

Denk nog eens aan mij ...

Na mijn heengaan zult gij mij terugvinden
in uw kleine en grote herinneringen
bij het licht van de morgenzon
en zelfs bij de avonddauw.

Ook al, bij de zang van de vogels,
de geur van de bloemen
en bij de mystieke lichten
van de sterren in de nacht.

begr. van den neste - druk. van boxstael